

Österbottningen 16 juli 1968

Björklundska släkten samlades i Kronoby

(Öb) Den stora släkten Björklund i Kronoby, vars anfader var född på Björkbönders men som på 1600 talet flyttade till Jeussen därifrån släkten sedan spritt sig till olika delar av landet, var senaste söndag samlade till släktmöte. Samlingen skedde vid fädernas kyrka där man inledde med att tillsammans övervara högmässan. Därefter förflyttade sig de till ett hundratal uppgående Björklundarna till Torgare prostgård, där man efter kyrkkaffet intog en gemensam släktmiddag.

Släktföreningens ordförande lärare Wiking Björklund från Vasa hälsade i ett längre anförande välkommen och berörde släktföreningens tillkomst för några år sedan.

Vidare meddelade han att föreningen nu blivit behörigen inregistrerad. Gammelfar till släkten Björklund är född på Björkbönders i Påras by, men flyttade på 1600-

talet till Jeussen. Under nödåret 1867 flyttade en av Björklundarna till Karelen och slog sig ned i en by som

(Se sidan 3)

7

sid 3
Björklundska

16.7.1968

7

Nyman-Björklund, som sjöng flera sånger. Fru Nyman-Björklund sjöng även solo i kyrkan. Rainer Björklund, husbonde i Jeussen, läste en släktutredning som blivit uppgjord av Johannes Storbjörk där det noga redogöres över släkten Björklunds ursprung. Vid förhandlingarna återvaldes till föreningens ordförande lärare Wiking Björklund från Vasa. Likaså återvaldes alla i styrelsen. Den angenäma släktdagen avslutades med psalmsång.

Jakob

Den stora Björklundska släkten samlades till släktmöte i söndags i Kronoby. Samlingen skedde vid kyrkan där högmässan övervars. Därefter äts släktmiddag på Torgare.

H. 16.7-68

hette Sorjos, där en svensk bosättning med egen skola småningom uppstod. Sorjos-Björklundarna bevarade sin svenskhet under hela sin tid i Karelen. Efter kriget blev de sedan evakuerade huvudsakligen till svenska orter i landet, många av dem kom till Österbotten. En som mycket ivrade för släktföreningens grundande var lärarinnan Martta Juvonen även hon från Sorjos, men lärarinnan i Helsingfors. Hon tillhörde föreningens första styrelse, tillsammans med numera avlidne Teodor Björklund. Den sistnämnda husbonde på fäderna gården i Jeussen.

Alla i den Björklundska släkten är kända för sin stora sång- och musikbegåvning, det är därför helt naturligt att det är sången och musiken som intar den främsta platsen i programmet när släkten träffas.

Efter det att psalmen "Den blomstertid", unisont sjungits, och ordföranden hälsat välkommen till släktens fädernebygd följde solosång av en Sorjos-ättling, fru Edith



□ Den Björklundska släktföreningens styrelse. Fr.v. Jarl Björklund Helsingfors, Wiking Björklund Vasa, Martta Juvonen Helsingfors, bakom fr.v. Aimo Björklund Jakobstad, Boris Björklund Kronoby, Werner Björklund Gamlakarleby, Rainer Björklund Kronoby och Gunnar Abbör Kronoby.