



Några deltagare i släktmötet. Fr. v. Viking Björklund, Vasa, Ingrid Björklund, Esse, Ingrid Framnäs, Kronoby, Maritta Juonen, Piippola, Eda Björklund, Esse, Verner Björklund, Karleby, Oskar Björklund, Sarvlax, Ture Björklund, Kronoby, Teodor Björklund, Kronoby och Herrman Björklund Helsingfors.

## Slakten Björklund höll sitt första släktmöte

Sällan har "Slumrande toner" sjungits med sådan värme, som när de 150 deltagarna i Björklundska släktmötet i söndags besökte sin anfader Matts Björklunds gårdsgrund i Kronoby, Jeussen. Gården som han sålde för 300 mark före avresan till Sorjos i Karelen, finns inte mer men grunden där stugan stått är kvar. Den Björklundska slakten är stor, dess grenar sträcker sig över hela vårt land, och till Amerika har många emigrerat.

— Tanken att sammankalla ett släktmöte har länge närts, berättar forsttekniker Verner Björklund, men att förverkliga planen har varit svårt, därför att vi inte har vetat adressen ens på en bråkdel av våra släktingar. Den främsta initiativtagaren till samlingen är nog lärarinnan Maritta Juvenen från Piippola.

Hon härstammar liksom Verner Björklund, från Matts Björklund som flyttade till Sorjos i Karelen, där en svensk koloni uppstod med egen skola, och där modersmålet bevarades ända fram tills byn evakuerades efter kriget.

— När vi nu beslöt att låta budkaveln gå till alla våra släktingar om mötet, fortsätter Verner Björklund, så kunde vi inte alls beräkna huru många som skulle komma, vi

räknade med 100—150 kanske 200 hundra. Samlingsplats blev det anrika Torgare. Senaste lördag inleddes släktmötet som räckte i dagarna två och det visade sig att många hade hörsammat kallelsen, över 150 personer, och detta är ju en vacker början.

Festen i Torgare inleddes med ett musikstycke av Ture Björklund och hälsningstal av Teodor Björklund, som bl. a. berättade om Matts Björklund som med häst och kärra reste med sin familj till Sorjosby i Kronoborgslän i Karelen där han bosatte sig som kolonist i Karelens urskogar. En annan kängubbe var Teodor Björklunds farfar Nils, en egenmäktig, viljestark patriark. Utom sitt eget jordbruk i Jeussen och två hemman i Hapsalaby hade Nils Björklund arrenderat Torgare prästboställe och Fiskarholms kronoboställe.

Ett stämmningsfullt program utfördes och därjämte diskuterade man den fortsatta släktsammanhållningen. Man beslöt bilda en släktförening. En interimsstyrelse tillsattes med Teodor Björklund som sammankallare.

Söndagen inleddes med kyrkogång i Kronoby kyrka och uppvaktning vid den avlidna släktens gravar, där blommor nedlades. Sedan besöktes Jeussen därifrån den björklundska slakten har sitt ursprung. Där sjöng man Slumrande toner och Himlars rymd sin konung ärar. Avskedskaffe dracks på Torgare och avslutningsstalet hölls av stadsdirektören i Lovisa Helge Björklund. Nästa släktmöte hålles om tre år i Jakobstad.

14.7 — 1963  
**Björklundien sukukokous**  
**Kruununkylässä**  
*Keskipöytämaana*  
Kruununkylässä olevaan täysihoitolaan kokoontui eilen noin 130 Björklund-suvun edustajaa yhteiseen sukukokoukseen. Päivää vietettiin rattoisan tutustumisen ja myöskin ohjelman merkeissä suvun eri edustajien esittäessä laulua ja lausuntaa. Illalla oli sukupäivällinen.  
Tämän päivän ohjelman aluksi osallistutaan jumalanpalvelukseen ja päivällä käydään tutustumassa Geussen-nimiseen sukutilaan, josta kaikki nyt koolla olevat suvun edustajat ovat lähtöisin. Osa suvusta on aikoinaan hakeutunut Karjalaan, josta he ovat myöhemmin joutuneet evakkoon ja asuvat nyt eri puolilla Suomea.  
Täysihoitolassa, jossa sukukokousta pidetään, on aikoinaan myöskin J. L. Runeberg oleskellut. Talo oli silloin pappilana. Täältä vie erittäin viehättävä tie "Rakkauden polku" läheiseen rantaan, J. L. Runeberg on täältä saanut vaikutteita moniin runoihinsa.